



Leeuwen op het dak

FOTOGRAFIE RONALD BAKKER

Op het dak van het sjeike Amsterdamse Amstel Hotel zijn de eerste vier van in totaal acht leeuwen geplaatst door kraanverhuurbedrijf Saan. Het gaat om replica's van de stenen beelden die ooit op het dak hebben gestaan. Waar de originalen zijn gebleven is onbekend. Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren ze ineens verdwenen. De replica's zijn gemaakt van een duurzame kunststof bij het bedrijf Burgy met behulp van oude foto's. Eén leeuw weegt zo'n 200 kilo. Het Amstel Hotel ondergaat een grote renovatie in verband met het 150-jarig bestaan.